

STICHTING
ROMEINS SCHIP
WOERDEN



De Romeinse Mare

Informatieblad voor de
RSW vrijwilligers

Zesde jaargang, nummer XXXIV
oktober 2014





Opknopbeurten PMAL & Fiducia

We wisten het allang, maar het kwam er niet van. Dus is het heel fijn dat we er in september toch nog in geslaagd zijn de laatste twee laklagen op de Fiducia aan te brengen en de PMAL weer eens goed schoon te maken en ook die van wat extra lak te voorzien. Vooral bij de PMAL viel wel op dat regelmatig schoon houden geen luxe is; onder de bomen in de haven wordt het schip best vies en pikkerig. Vanaf volgend jaar gaan we beide schepen beter schoonhouden en ze tenminste van één nieuwe laklaag voorzien. Het clubje vrijwilligers dat dit jaar voor dat onderhoud te porren was, is bescheiden. Misschien dat we dat volgend jaar met wat meer mensen kunnen aanpakken, want ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.

Advies op Maat

Stap 2 van dit adviestraject, waarbij de 'marsroute naar de toekomst' op hoofdlijnen is vastgelegd, hebben we erop zitten. Nu stap 3 nog, het gesprek met een aantal vrijwilligers

en dan de afsluiting met een definitief advies op papier. Wat er tot nu toe uitgekomen is, geeft ons houvast voor de toekomst. En zodra we het eindadvies van Yvon Horsten hebben ontvangen, zullen wij de conclusies daarvan met jullie delen en waar nodig, samen met jullie, de uitwerking gaan oppakken. Weer zo'n typisch 'wordt vervolgd' verhaal.

Vrijwilligers

De midden seizoen borrel ligt alweer enige tijd achter ons. De ruim 20 aanwezigen bij het Bierhuys hebben ervan genomen. Met een team dat toch overwegend uit mannen bestaat, is deze locatie, met de enorme variëteit aan binnen- en buitenlandse biersoorten, zo gek nog niet. Dat het weer ook meewerkte, maakte dat we terug kunnen kijken op een gezellig samenzijn.

De inzet van Els en Aike is er dit seizoen nog niet van gekomen; laten we hopen dat we deze twee schippers GVB in 2015 wel aan het werk gaan zien. Daarmee kunnen we dan Henny en Jan wat ontlasten, want die varen erg regelmatig. Overigens is ook Ad dicht bij zijn GVB. Qua vaaruren zit hij wel goed, nu de theorie nog. Zet 'm op, Ad.

Op het wel en wee front helaas dit keer wat meer wee. Zowel Edith als Elwee kwakkelen met hun gezondheid. Hopelijk

komen zij er in de voor ons stille herfst- en wintermaanden weer bovenop. Wij wensen beiden in ieder geval heel veel sterkte.

Beursvloer



Op donderdag 9 oktober was de Beursvloer bij de Rabobank in Woerden. De Beursvloer wordt georganiseerd door Samen voor Woerden; er worden maatschappelijke behoeften verhandeld. Bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar in een informele en dynamische sfeer. Er wordt niet om geld gevraagd, maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. In ruil daarvoor stellen vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties een dienst beschikbaar.

Ook RSW was dit jaar weer aanwezig en vertegenwoordigd door Henk en Ilse. Doel deze Beursvloer was het vinden van een webmaster. Ventizo, onze huidige webmaster, doet het goed en richt zich momenteel op grotere projecten. Op zoek dus naar een vervanger! Sinds begin 2012 hebben we de huidige site en deze willen we graag een opfrisser geven. Daarnaast krijgt RSW de site www.limesetlaurium.nl in beheer en deze site willen we overzetten naar WordPress, het ontwerpsysteem waarin ook onze eigen website is geschreven.

Helaas hebben we tijdens de Beursvloer geen geschikt ICT-bedrijf gevonden. Er waren meer organisaties naar op zoek, maar er was geen aanbod. Wel hebben we met interessante mensen gesproken en nieuwe ideeën gekregen. Dus we zoeken nog even verder naar een nieuwe webmaster!

Afsluiter van het seizoen

Het seizoen is ten einde en dat sluiten we zoals ieder jaar gezamenlijk af met een hapje en drankje. Dit jaar doen we dat op maandag 27 oktober. Uit de datumprikker is naar voren gekomen dat deze avond de meesten van jullie beschikbaar zijn. Heb je nog niet gereageerd, maar kun je er wel bij zijn, laat het ons z.s.m. weten.

De Romeinse Mare, oktober 2014

Zesde jaargang, nummer XXXIV

STICHTING
ROMEINS SCHIP
WOERDEN



In plaats van 18.30 uur zijn jullie al vanaf 18.00 uur van harte welkom bij Piet. De locatie van dit jaar. Het adres van Piet is Breeveld 18 te Woerden. Tijdens het buffet zullen we uiteraard terugkijken op het afgelopen seizoen en vooruitblikken op het nieuwe seizoen.



Romeinendag

Op zaterdag 4 oktober was het Romeinendag in Woerden. Van 10.00 tot 17.00 uur waren er verschillende activiteiten en bezienswaardigheden in de binnenstad van Woerden. Ook RSW nam deel aan deze dag, de laatste dag van ons vaarseizoen. We voerden 4 vaarten uit, 2 met de Per Mare ad Laurium en 2 met de Fiducia. Bezoekers konden 45 minuten met ons over de singels varen en kregen uitleg over de Romeinse geschiedenis in Woerden en de scheepsbouw.

Het aantal bezoekers dat we deze dag hebben ontvangen: voor de PMAL eerst 17, daarna 31 en voor de Fiducia resp. 4 en 7 bezoekers.

Wat ons betreft een geslaagde dag; we hadden ook nog vraag voor een extra Fiducia vaart, maar hadden het schip toen al aan de steiger gelegd. Hopelijk hebben we de bezoekers enthousiast gemaakt in een uitgebreider arrangement en zien we ze volgend jaar weer terug.

Resultaat 2014

De precieze cijfers hebben we nog niet helemaal; waarschijnlijk kan Henk daar tijdens het afsluitende etentje meer over zeggen. Wel is duidelijk dat we een relatief slecht jaar gedraaid hebben. Dit is deels veroorzaakt door de opgelopen vertragingen bij de inbouw van de elektromotoren en deels vermoedelijk toch nog steeds te wijten aan de economische situatie. Qua PR zijn we goed voor de dag gekomen, dus daar kan het niet aan liggen. En dankzij de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële reserve hebben wij, zij het met de hakken over de sloot, steeds 'zwart' gestaan bij de bank. Volgend jaar gaan we die nieuwe reserve weer opbouwen.



Seizoen 2015

Zoals jullie gewend zijn, loopt ons seizoen 2015 van medio april tot eind september. Om precies te zijn begint het seizoen op zaterdag 18 april (of misschien wel een week eerder) en voeren wij op zaterdag 3 oktober ons laatste LKV arrangement uit. Gewoontegetrouw denken wij dat we met de bekende Kalsbeek arrangementen begin april een voorschot nemen, maar in welke week vroeg in april we die gaan uitvoeren, weten we nog niet.

Ons seizoen is afgelopen, maar wil je graag nog in Romeinse sferen blijven, dan kan dat! Hier een aantal tips.

Musea in Mainz en Kalkriese

Gedurende dit vaarseizoen gingen Irene en Henk tweemaal de grens over; begin mei naar Lustenau in Oostenrijk om de eerste motor op te halen, eind september naar o.a. het in noord Duitsland gelegen Kalkriese om het Varusschlacht-museum te bezoeken.

Op weg naar Oostenrijk werd een stop in Mainz ingelast om daar het onder Romeinen liefhebbers zeer bekende "Museum

für Antike Schifffahrt" met een bezoek te vereren. Een zeer fraai museum met heel veel informatie over en modellen van de in Nederland gevonden "Zwammerdam-schepen". Nog nooit zoveel reconstructies op ware grootte gezien; erg imposant.



En in september volgde een bezoek aan het Varusschlacht-museum in Kalkriese, net boven Osnabrück. We vertellen onze gasten regelmatig over de Varuslag en wilden daar nu met eigen ogen wel iets meer van zien. Het aan de buitenkant foelieijke museum (gebouwd van cortenstaal) is binnen gelukkig een stuk aantrekkelijker.

Wat in het museum vooral opviel was de duidelijke manier waarop werd verklaard hoe de Germanen onder hun leider Hermanus zo'n overtal aan Romeinen kon verslaan. Bij de entree is rechts het Romeinse legioen goed te zien en links zie je alleen heel veel bomen. Maar achter die bomen verschuilen de Germanen zich, en als je heen en weer loopt, zie je ze. Daarnaast is er een lange vitrine met daarin weergegeven een Romeins legioen dat breed uitwaaiend marcheert, maar bij een obstakel lang en smal moet worden,

en daardoor dus ook kwetsbaar. Datzelfde beeld wordt opgewekt met een lange bak vol met kleine zilveren balletjes die je ook door zo'n vernauwing kan sturen. En juist daar verdwijnen natuurlijk de meesten. Precies zoals het de Romeinse legioenen onder aanvoering van Publius Quintilius Varus is vergaan toen ze langs een heuvel in dit gebied moesten en daarvoor een engte moesten nemen. Daar werden ze verslagen en de gevolgen daarvan kennen we allemaal.

Jullie zien het, zelfs de zomerse uitstapjes van dit tweetal staan in het teken van de Romeinen; waar houdt het op, vraagt men zich af ☺.

Tentoonstelling Schitterend Romeins

Het Stedsmuseum Woerden brengt deze winter een ode aan de mooiste Romeinse vondsten van Woerden. De tentoonstelling laat zowel militaire vondsten zien als persoonlijke en luxe objecten van de bewoners van de vicus. De hoofdrol in de tentoonstelling is weggelegd voor de zojuist gerestaureerde Romeinse paradehelm uit de 2^e tot 3^e eeuw na Chr. De helm werd gevonden in juli 1999 tijdens het uitbaggeren van de Singel. Na grondige restauratie is deze bijzondere Romeinse vondst nu voor het publiek te

bewonderen. De tentoonstelling is te zien van 4 oktober 2014 t/m 8 maart 2015. Waar: Stedsmuseum Woerden



Limes-Route Woerden

Op vrijdag 3 oktober is de Limes-Route Woerden in gebruik genomen. Online is de website www.langsdelimes.nl en de daarbij horende route-app. Met de route-app en de website kunnen mensen al varende, wandelend en fietsend langs de Limes de Romeinse geschiedenis van Woerden ontdekken en in de toekomst ook van de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

Op de site vind je routes, bezienswaardigheden, arrangementen en evenementen. Tevens is historische informatie over het Romeinse verleden langs de limes terug te vinden. Via de route-app wordt men onderweg geattendeerd op Romeinse bezienswaardigheden.

Namens het bestuur, Henk Vlot & Ilse Spies